

Je zet een stap in de wereld en ontdekt hun typische instrumenten bij de begeleiding van hun liederen die samenvloeien in 1 taal!

HILLEMA!



Kilema komt uit Madagascar, Hilde woont in Kessel.

Zij zongen voor duizenden mensen van alle leeftijden in de hele wereld. Zij hoorden elkaar zingen op één der mooiste podia in Samarkand, een stad langs de Zijderoute in Uzbekistan.

Muziek en hun reisverhaal blijft hun verbinding!

Wereldvrede in muziek tot ver boven én onder de evenaar!

Op vrijdag 9 februari 2018 speelde Hilde Frateur en Kilema voor scholen in Kapellen, 's avonds gaven zij een mooi optreden "Hillema!" voor KAS in Kapellen:

"De Madagaskische zon van Kilema vermengd met het vrolijke Vlaams winterzonnetje uit Kessel: Hilde Frateur. De winterkou kreeg geen vat op de Kapel.

Hilde en Kilema hadden in de loop van de dag al het beste van zichzelf gegeven bij de KAS-schoolvoorstellingen, waar ze voor een uiterst enthousiaste 350 kinderen hun avontuurlijk gelegenheidsconcert gaven.

s'Avonds was het de beurt aan de volwassenen. Het aanwezig publiek was getuige van vrolijk meeslepende klanken en ritmes. Boeiende om te zien en te horen hoe beide muziekvormen levendig samensmolten tot meeslepende songs. Hillema ook voor scholen en families!

Hilde bracht haar repertoire en een paar mooie Italiaanse ballads en ook een gevoelige versie van het superbekende "Bella Ciao". Maar ook haar "Heet op de Planeet" kwam uit de boxen gegalmd in verschillende talen en ondersteund met de Kilemasound. Kilema zelf bracht een paar mooie Afrikaanse bleusnummers, uptempo feest- en dansmuziek gespeeld op zelfgemaakte instrumenten; maar ook zijn erg bekende hit "Mena" stond op de playlist, een prachtig meeslepend lied voor de wereldvrede.

Kilema had ook zijn assortiment Madagaskische instrumenten bij, allemaal zelfgemaakt uit verschillende houtsoorten en zelfs bamboe, alhoewel met snaren van fietskabels, maar ze klonken als de mooiste mix van harp- en gitaarklanken.

Guido De Schepper

